



Inhoud

1. [Op weg naar Pasen](#)
2. [Diensten in de Willem de Zwijgerkerk](#)
3. [Activiteitenagenda maart](#)
4. **Van de Kerkenraad**
 - 4a. [Afscheid interim-predikant ds. Roel Knijff](#)
 - 4b. [Van wens naar werkelijkheid \(2\)](#)
5. [Wereldgebedsdag 6 maart](#)
6. **Van het Pastoraat**
 - 6a. [De man van het licht – herinneringen aan dominee Jan Buskes](#)
7. **Van de Diaconie**
 - 7a. [De Eettafel](#)
8. [Terugblik - Ontmoetingsdag Koptische Kerk](#)
9. [TiP!](#)
10. [Figura Divina - Passies in moderne kunst](#)
11. **Uit de buurt**
 - 11a. [Thee in Moskee de Vrede](#)
 - 11b. [Vita Valerius](#)

Redactie: Gerrit Visser

Opmaak: Janneke Donkerlo

[Contactgegevens Willem de Zwijgerkerk](#)

1. Op weg naar Pasen



De allereerste zondag van de maand maart is ook de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Het liturgisch kleed aan de preekstoel kleurt paars, de kleur van inkeer. Zes zondagen lang bereiden we ons voor op Pasen. Om deze tijd te markeren vasten mensen soms. Vroeger een echt rooms-katholieke traditie. Nu zijn er ook veel protestanten die dit doen.

Het kan op allerlei manieren: niet snoepen, geen alcohol, minder tv kijken. Maar in plaats van met iets te minderen kun je ook iets meer doen. Zo las ik over iemand die elke dag een kaart verstuurt. De ene dag aan iemand uit de familie, de andere dag aan iemand uit haar vriendenkring of uit de buurt. Iets waar je elke dag wat tijd voor vrij moet maken en voor gaat zitten. Een moment van inkeer voor jezelf en aandacht voor een ander.

Of u nu wel of niet meedoet aan een vorm van vasten: op zondag hoeft het niet! De zondagen tellen niet mee. Op zondag vieren we de opstanding, ook in de Veertigdagentijd.

drs. Hanna van Dorssen

2. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk

Aanvang dienst 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

NB De Paaswake vindt plaats in de **Oud-Katholieke Kerk**.

Maart		
1 maart		
1 maart	<i>1^e zondag van de 40 dagen / Invocabit</i>	ds. Petra Barnard
8 maart	<i>2^e zondag van de 40 dagen / Reminiscere</i>	ds. Carel van der Meij
15 maart	<i>3^e zondag van de 40 dagen / Oculi</i>	ds. Rien Wattel, dienst van Schrift en Tafel, cantorij / Jan Marten de Vries
22 maart	<i>4^e zondag van de 40 dagen / Laetare</i>	ds. Willemien van Berkum
29 maart	<i>5^e zondag van de 40 dagen / Judica</i>	ds. André Fox
April		
5 april	<i>6^e zondag van de 40 dagen / Palmpasen</i>	ds. Cor Ofman
9 april	<i>Witte Donderda</i>	ds. Arnoldien van Berge, dienst van Schrift en Tafel, 20.00 uur
10 april	<i>Stille Zaterdag / Paaswake</i>	dienst van en door gemeenteleden, cantorij / Jan Marten de Vries
11 april	<i>Stille Zaterdag / Paaswake</i>	Gemeenschappelijke dienst met de Oud-Katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 39, 21.30
12 april	<i>1^e zondag van Pasen</i>	drs. Hanna van Dorssen
19 april	<i>2^e zondag van Pasen / Thomaszondag</i>	dr. Wessel Stoker
26 april	<i>3^e zondag van Pasen / Misericordia Domini</i>	dr. Wilken Veen

3. Activiteitenagenda maart

Alle activiteiten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij in de verwijzing anders aangegeven.

maandag 2 maart	13.00	Bridgen
woensdag 4 maart	10.00 - 12.00	Open Inloop
donderdag 5 maart	10.30 - 11.30	Kleine Bijbelkring
	17.45	Eettafel (zie 7a)
vrijdag 6 maart	15.00	Viering Wereldsgebedsdag met liturgie uit Zimbabwe (zie 5)
maandag 9 maart	13.00	Bridgen
woensdag 11 maart	10.00 - 12.00	Open Inloop
	12.00	Warme lunch
donderdag 12 maart	10.30 - 11.30	Kleine Bijbelkring
zondag 15 maart	10.00	Inzameling voor Voedselbank
maandag 16 maart	13.00	Bridgen
dinsdag 17 maart	20.00 - 22.00	Joods Leerhuis
woensdag 18 maart	10.00 - 12.00	Open Inloop
donderdag 19 maart	10.30 - 11.30	Kleine Bijbelkring
	17.45	Eettafel (zie 7a)
	19.30	Kerkenraadsvergadering
maandag 23 maart	13.00	Bridgen
woensdag 25 maart	10.00 - 12.00	Open Inloop
	12.00	Warme lunch (Afscheid van kok Corry)
donderdag 26 maart	10.00	Leesclub o.l.v. Betsy van der Stoel
	10.30 - 11.30	Kleine Bijbelkring
	19.30	Open avond in moskee 'De Vrede', Legmeerstraat (
		Thema: vooroordelen en gelijke kansen
zondag 29 maart	11.00	Schrijfactie Amnesty International
maandag 30 maart	13.00	Bridgen

4. Van de Kerkenraad

4a. Afscheid van interimpredikant ds. Roel Knijff

Op zondag 29 maart nemen we als gemeente afscheid van ds. Roel Knijff, in een dienst die geleid wordt door ds. André Fox. Beide waren vanaf het begin leidende figuren in de interim-periode die onze gemeente verkoos door te maken na het afscheid van ds. Niek Scholten. André was kerkenraads- en klankbordgroepvoorzitter. Roel deed zijn werk als interim-predikant voor een klein deel in zondagse viering en gemeenteberaad, voor het grootste deel achter de schermen met de klankbordgroep en de kerkenraad, en binnen het netwerk van de

Protestantse Kerk Amsterdam - zoals de functie van interim-predikant ook voorschrijft. André ging na gedane arbeid 'rusten' tegen de zomer van 2019 (Ina Feitsma nam zijn rol als voorzitter van de klankbordgroep over, Bea Stoker zijn rol als kerkenraadsvoorzitter). Eind december 2019 ging Roel, na gedane arbeid en onderling beraad, weer verder op interim-pad elders. Het wordt een beetje een reünie op 29 maart, des te voelbaarder zal de toekomst aanwezig zijn.

Gerrit Visser

4b. Van Wens naar Werkelijkheid (2)

Er wordt aan alle kanten gebouwd...Het College van Kerkrentmeesters, de Gebouwencommissie, klankbordgroep, kerkenraad en Martin de Jong – de huidige procesbegeleider - hebben in goede samenwerking met elkaar tijdens de afgelopen maand stappen gezet die ons dichterbij gebracht hebben bij de realisatie van onze gezamenlijke plannen.

Pastorie

Zo ligt er momenteel een aanvraag bij stadsdeel Zuid voor de verbouw van onze pastorie. Deze willen we te zijner tijd gaan gebruiken voor het huisvesten van de leefgemeenschap. De verwachting is dat we nog voor de zomer een antwoord hierop binnen hebben. Tegelijkertijd wordt er momenteel concreet gekeken naar welke leefgemeenschapsvormen geschikt zijn voor de pastorie en onze wijk, en hoe we een en ander het beste kunnen gaan opzetten.

Kerkgebouw

Daarnaast heeft de Willem (de kerkrentmeesters) samen met Stadsherstel subsidie aangevraagd om een haalbaarheidsonderzoek door een gespecialiseerde architect te laten doen naar herinrichting en hergebruik van ons kerkgebouw, zodat deze straks voor heel veel doeleinden geschikt zal zijn.

Diaconaat

De Centrale Diaconie heeft toegestemd in het aantrekken van een diaconaal opbouwwerker die zich bezig zal gaan houden met de invulling van het diaconaat in onze wijk: wat is er al, wat kan uitgebreid, toegevoegd of afgerond worden en hoe organiseren we een en ander, zo dat het past binnen de opzet van ons plan.

De contouren gaan zich steeds helderder aftekenen. Dat geeft ons goede zin en vertrouwen, we bouwen door...

Namens de klankbordgroep, Ina Feitsma

5. Wereldgebedsdag 6 maart



Ieder jaar komt hij terug, op een vaste dag, de eerste vrijdag in maart. Dan wordt over de hele wereld gebeden. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verenigd en

bemoedigd. Dit jaar hebben vrouwen uit Zimbabwe het gebed voorbereid met als titel: 'Sta op, en ga!' Deze vrouwen kennen het zwarte verleden van hun land goed, maar benadrukken dat ze willen hopen op een lichtere toekomst.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, worden daar al de eerste diensten gehouden. Wereldgebedsdag verenigt zo mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. Het wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen, en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Het gebed wordt voorbereid door Ankie van Blommestein, Hanna van Dorssen en Yvonne Reijers. Hanna van Dorssen zal iets vertellen over het werk van haar zus, die woont in Zimbabwe en daar werkt voor de hulporganisatie Oxfam-Novib. Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl.

Wanneer: Vrijdag 6 maart

Waar: Willem de Zwijgerkerk

Aanvang: 15.00 uur

Als u thuis de liturgie wilt meebidden kunt u een boekje opvragen bij Ankie Van Blommestein; 020 67 18 840 of mailen naar vanblommestein@hetnet.nl

6. Van het Pastoraat

6a. De man van het licht – herinneringen aan dominee Jan Buskes



Op maandag 9 maart is het 40 jaar geleden dat dominee Jan Buskes overleed (1899-1980). Hij geldt als een van de kleurrijkste Amsterdamse dominees van de twintigste eeuw. Hij is diverse keren dominee geweest in Amsterdam, van 1926-1929, 1932-1938 en van 1943-1961 met als bijzondere opdracht: de evangelisatie onder de arbeidersbevolking (tot 1950). Zijn humor en geestkracht, bezieling en talent om pakkend te preken hebben bij velen een diepe indruk gemaakt. Als bekende socialistische dominee was hij geregeld te horen op tv en radio. Tijdens WO II was hij actief in het verzet. Hij werd gearresteerd en heeft gevangenis gezeten in gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel.

'Man van het verzet' is een voor Jan Buskes gebruikte typering. Hij verzette zich o.a. tegen de synode, nationaalsocialisme, de politionele acties in Indonesië en apartheid. Hij kon mensen fel aanvallen of verdedigen.

Bij mijn bezoekwerk voor de Willem heb ik mooie en ontroerende verhalen gehoord over deze bijzondere dominee van mensen die hem hebben meegemaakt. Ze zijn wat hij zei in zijn preken en voor hen deed als het ging om hulp in zware tijden nooit meer vergeten. Op maandag 9 maart kan een ieder die dat wil zijn of haar

verhaal vertellen in de Oranjekerk om zo samen Buskes' nagedachtenis te vieren. De organisatie is in handen van het Leerhuis Amsterdam. Van harte uitgenodigd dus om iets vertellen of te luisteren naar de verhalen van anderen.

Wanneer: Maandag 9 maart

Waar: Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3

Aanvang: 14.00 uur

Hanna van Dorssen

7. Van de Diaconie

7a. De Eettafel



De Eettafel is deze maand op donderdag 5 en 19 maart . We beginnen om 17.45 uur en de maaltijd kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn of sap.

Opgeven op de dinsdag voorafgaand aan de Eettafel bij Martin de Koning: 020 – 6715328.

8. Terugblik - Ontmoetingsmiddag Koptische Kerk



Op zaterdag 22 februari organiseerde de Raad van Kerken de 3e ontmoetingsmiddag. Zo'n dag biedt een ontmoetingsmogelijkheid voor alle mensen die zich verbonden weten met een van de lidkerken. Dit keer waren we te gast bij de Koptische Gemeente in Adam-Noord.

Na een warm welkom ging ter inleiding de bisschop kort in op het thema "Gij zijt het Licht der Wereld" (Mattheus 5:16). Daarna vertelde Henk Meulink, voorzitter van de Raad van Kerken, hoe de Raad is georganiseerd, wie erbij zijn aangesloten en iets over het inhoudelijke werk.

Na een optreden van een jongenskoor van de Koptische Kerk (allen in prachtige gewaden) gingen we uiteen voor een gesprek in kleine groepjes rond de tekst "Onze lamp onder de korenmaat of op de standaard?" Ofwel: Komt u / durft u in deze tijd nog uit voor uw geloof / christen-zijn en wat komt u daarbij tegen aan kritische houdingen? Getuigen van je geloof is een weg tussen bescheidenheid / bang zijn voor en vrijmoedigheid.

Als officiële afsluiting was er een korte liturgie in de Koptische Kerk waarna ons nog een goed verzorgde warme maaltijd wachtte. Er werd nog druk nagepraat. Nadat elk volgens goed gebruik de bisschop een hand had gedrukt, ging elk haar/ zijns weg. Zelf vond ik het een prettige en zinvolle (verbondenheid) ontmoeting.

Mocht u meer willen weten over de Raad van Kerken: achter in de kerk liggen een aantal folders die het een en ander toelichten.

Stans Friele

9. Tip!

[Orgel bach toccata and fugue / https://www.youtube.com/watch?v=ATbMw6X3T40](https://www.youtube.com/watch?v=ATbMw6X3T40) (Janneke Donkerlo)



Zoals sommigen van u weten, ben ik niet-kerkelijk opgevoed. Maar gelukkig wel met Bach! Op mijn dertiende nam mijn vader me voor het eerst mee naar een Mattheus Passion. Veel mensen vinden dat een hele zit, maar het duurde mij geen minuut te lang. Ik was diep ontroerd. Bach componeerde ook prachtige orgelmuziek. Bovenstaande link brengt u naar een van Bachs bekende orgelwerken. De partituur wordt in het filmpje doorlopen aan de hand van kleuren. Zo kunt u zien (en luisteren) hoe ingenieus ook dit muziekstuk in elkaar steekt.

10. Figura Divina – Passies in moderne kunst



Een Passie betreft een verhaal, toneelstuk, muziekstuk of een beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus Christus als uitgangspunt heeft. Over *Passies in moderne kunst* gaat het symposium van Figura Divina. Hoe wordt de lijdende Christus in 21e eeuwse Passie-composities verklankt (Mirella Klomp)? Scènes uit het Passieverhaal in stille films worden getoond en besproken (Caroline Vander Stichele). Hoe beleefden mensen

kunst en lijden in hartje Amsterdam tijdens de *Stations of the Cross* (Lieke Wijnia)? Peilingen inzake passie in moderne kunst geven Johan Goud en Marc de Kesel; dagvoorzitter Wessel Stoker.

Datum en tijd: donderdag 26 maart 2020, 13.00-17.15 uur

Locatie: Ariënsinstituut Keistraat 9 Utrecht

Kosten: 12 euro inclusief koffie en thee; studenten 5 euro inclusief koffie en thee

Aanmelding: stuur een mail naar Sujin Rosie (x.j.s.rosie@tilburguniversity.edu) en maak het verschuldigde bedrag over naar: NL28 INGB 0000 545141 t.n.v. FG Bosman (penningmeester) o.v.v. 'symposium passies'.

11. Uit de buurt

11a. Thee in Moskee de Vrede



Moskee 'de Vrede' organiseert samen met partners uit de buurt, Willem de Zwijgerkerk en Olympisch Kwartier een open dialoogbijeenkomst in de Moskee, met als thema Bruggenbouwen in Oud Zuid. De avond is bedoeld om elkaar te leren kennen. Want om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Pas dan kunnen we bouwen aan een netwerk in de buurt. Op deze avond maken we daar een begin mee. Onder het genot van hapjes gaan we met elkaar in gesprek over vooroordelen, gelijke kansen en voor elkaar opkomen.

De foto is van afgelopen jaar.

Programma dit jaar

Inloop: 19.15 uur

Begin 19.30 uur

Welkom: Younes Bchiri, leider van de jongeren afdeling van de moskee

Inleiding: Roemer van Oordt

20.00 Begin dialooggesprek aan de hand van het thema oordelen en vooroordelen?

20.45 Pauze en mogelijkheid om te bidden

21.00-21.30 Vervolg Dialooggesprek

21.30 Rondleiding moskee

Wanneer: Donderdagavond 26 maart 19.15 uur (inloop) 19.30 (begin)

Waar: Moskee 'De Vrede', Legmeerstraat 79 (1e verdieping).

Graag van te voren aanmelden bij: Joke Jongejan: j.jongejan@dialooginactie.nl: 06-137 85 908

11b. Vita Valerius in maart



Bent u geïnteresseerd in medische en praktische thema's die uw gezondheid kunnen beïnvloeden? VITA Valerius is het trefpunt in Oud-Zuid voor mensen die gezondheidsklachten ervaren en waar professionals, uit de sector Zorg en Welzijn, advies en informatie geven over allerlei onderwerpen.

Iedere woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur bent u van harte welkom aan de Valeriusstraat 180 voor een themabespreking. De toegang is gratis.

Hieronder volgt het programma voor zover bekend is, maar volg ook de website voor andere onderwerpen www.vitavalerius.nl. Het thema van maart is **Onze Zorg**.

- 4 maart: Programma Leren Vragen. Wat zou jij morgen willen doen? door Marie Louise Jongsma, psychotherapeut
- 11 maart: Een goede buur is beter dan een verre vriend, door Mariska van der Werf Programmamaker huis van de wijk Lydia
- 18 maart: Valkuilen in huis, voorkom paniek bij ongelukken, door een ergotherapeut
- 25 maart: De mogelijkheden van ondersteuning door vrijwilligers, door Buddyzorg en Burennetwerk

Is er een onderwerp waar u graag meer over wilt horen? Neem contact op met de coördinator van VITA Valerius.

Henny Luchies, Coördinator VITA Valerius (bereikbaar op dinsdag en woensdag)
020- 679 07 97, info@vitavalerius.nl

Overzicht Contactgegevens Willem de Zwijgerkerk

Adres

Willem de Zwijgerkerk
Olympiaweg 14, 1076VX (hoofdingang/postadres)
Olympiakade 8, 1076XP (achteringang)
Amsterdam
020-662 27 00
info@willemdezwijgerkerk.nl

Koster/Beheer/Verhuur

dhr. A.G. van Wijngaarden
020-662 27 00
beheerwdz@gmail.com

Kerkenraad

* voorzitter: mw. mr. B.A. Stoker-Klein
06-30 56 10 17
bastokerklein@hotmail.nl
* scribaat: vacant
* voorzitter klankbordgroep: mw. I. Feitsma
06-28 91 84 27
i.feitsma@online.nl

College van kerkrentmeesters

* voorzitter: dhr. A.M. Smit
020-770 69 64
herjuwsma@gmail.com
* penningmeester: dhr. G. Visser
06-30 32 24 43
grit.49@outlook.com

Pastoraat

mw. drs. H. van Dorssen (ad interim)
06-43 14 27 86
hanna.vandorssen@gmail.com

Diaconaat

* diaconie: dhr. D.A. de Gier
06-41 00 24 48
da.degier@gmail.com
* penningmeester: dhr. R. Steenbeek
rommertsteenbeek@planet.nl
* daconale werkgroep: dhr. F. Schouwenaar
06-81 28 30 76
fransschouwenaar@gmail.com
* autodienst: dhr. D.A. de Gier
06-41 00 24 48
da.degier@gmail.com

Cantoraat

* cantor: dhr. J.M. de Vries
06-28 41 96 84
janmartendevries@gmail.com
* contact cantorij: mw. C. de Gier-de Vries
06-24 92 90 01
c.degierdevries@gmail.com

Maandbericht Perspectief

* redactie: dhr. G. Visser
* layout: mw. J. Donkerlo
redactie@willemdewijgerkerk.nl
