

Perspectief / Willem de Zwijgerkerk

April 2019



Inhoud

1. Goede week
 2. Activiteitenagenda
 3. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk
 4. Bonhoeffer75
 5. Nieuws over de toekomst van de kerk
 6. Van het pastoraat
 7. Beeldconcert op Goede Vrijdag
 8. Orgelconcert: Paas-suite van Olivier Messiaen
 9. Project Vrijheidsverhalen 2019
 10. Literatuurkring
 11. Eettafel
 12. Uit de buurt
-



Chagall, schilderij olie op linnen, 1975

1. Goede Week

De gang van veertig dagen brengt ons tot het hart van de **Goede Week**. De Goede week begint eigenlijk al met de viering van **Palmpasen**. Het feest dat sommigen al van jongs af aan kennen, met de versierde Palmpasestok, de broodhaan en de vele verwijzingen naar alles dat nog staat te gebeuren. Het is een feest als Jezus Jeruzalem binnentrekt, met aan het einde een scherp randje.

Witte Donderdag gaan we terug naar het eerste avondmaal: hoe Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelde. Hij zei erbij dat ze dit moesten doen om aan hem te blijven denken. En wij doen dat nog steeds, iedere keer als we brood en wijn met elkaar delen. Juist deze dag vieren we het feest van zijn aanwezigheid, want het is het laatste avondmaal van Jezus, voordat hij wordt opgepakt.

Tijdens de viering van **Goede Vrijdag** gaan we de zware weg met Jezus mee. Alle stappen die gezet zijn op de weg naar Golgotha, als een Via Dolorosa. We staan stil bij het moment waarop het licht dooft. En misschien lijkt dat het einde verhaal. Maar zie: het wordt vervolgd.

De **Paaswake** betekent eigenlijk dat we wakend de nacht doorbrengen in de kerk tot het moment waarop het licht doorbreekt en het Pasen is geworden. We beginnen de viering bij het begin en zien vervolgens een heel testament aan boeken, maar dat is verleden tijd. Na de lezing uit het evangelie nemen we de grens. Het testament wijst al op de doorbraak waarmee God alles kan keren dat ongerijmd is. Dan breekt het licht door.

Op **Paasmorgen** vieren we Pasen voluit met jong en oud. De weg die we de afgelopen weken gegaan zijn komt tot een ontknoping: het graf is leeg! We vieren het nieuwe leven dat we godzijdank ontvangen. We mogen opstaan en herademen met volle teugen.

ds. Roel Knijff

2. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

April

- | | | |
|----|-------|--|
| 7 | | 5 ^e zondag in de 40 dagentijd / <i>Judica</i> , ds. Roel Knijff |
| 14 | | Palmpasen / 6 ^e zondag in de 40 dagentijd, ds. André Fox |
| 18 | 20.00 | Witte Donderdag, Dienst van Schrift en Tafel, ds. André Fox |
| 19 | 15:30 | Kreuzweg, Jan Marten de Vries, m.m.v. de zanggroep |
| 19 | 20.00 | Goede Vrijdag, drs. Hanna van Dorssen |
| 20 | 21.30 | Stille Zaterdag/Paaswake, dienst in de Oud-Katholieke kerk, Ruysdaelstraat 39, pastoor Dick Schoon en drs. Hanna van Dorssen |

- 21 Pasen, Dienst van Schrift en Tafel, ds. Roel Knijff en drs. Hanna van Dorssen
u kunt op deze dag een bijdrage voor de voedselbank inleveren
- 28 2^e zondag van Pasen / *Quasi modo geniti*, ds. Klaas Holwerda

Mei

- 5 3^e zondag van Pasen / *Misericordia Domini*, drs. Diane Vonk
- 12 4^e zondag van Pasen / *Jubilate*, ds Wilken Veen
- 19 5^e zondag van Pasen / *Cantate*, ds. Roel Knijff, Dienst van Schrift en Tafel
u kunt op deze dag een bijdrage voor de voedselbank inleveren
- 26 6^e zondag van Pasen / *Rogate*, ds. Anita Winter
- 30 Hemelvaart van de Heer / 40^e Paasdag, dienst in Beatrixpark

3. Activiteitenagenda in de Willem de Zwijgerkerk

maandag 1 april	11.00	Maandagmorgensoos
	13.00	Bridgen
woensdag 3 april	10.00-12.00	Open Inloop
donderdag 4 april	10.30-11.30	Kleine Bijbelkring
	14.30	Huiskring bij Yvonne Reijers o.l.v. Hanna van Dorssen
		Bel van te voren met Yvonne: 020 673 44 58
	17.30-19-30	Vrijheidsmaaltijd i.p.v. Eettafel
maandag 8 april	13.00	Bridgen
woensdag 10 april	10.00-12.00	Open Inloop
donderdag 11 april	10.30-11.30	Kleine Bijbelkring
maandag 15 april	11.00-13.00	Maandagmorgensoos
	13.00	Bridgen
woensdag 17 april	10.00-12.00	Open Inloop
donderdag 18 april	10.30-11.30	Kleine Bijbelkring
		Geen Eettafel wegens Witte Donderdag
zondag 21 april	09.30	Paasontbijt
	10.00	Inzameling voor Voedselbank
	15.00-15.50	Jo van Beusekom, orgelconcert: Olivier Messiaen, <i>Les Corps Glorieux</i>
woensdag 24 april	10.00-12.00	Open Inloop
donderdag 25 april	10.00-12.00	Literatuurkring - Willem de Zwijgerkerk, Informatie: 020-6161857.
	10.30-12.30	Kleine Bijbelkring
	17.45	Eettafel
zondag 28 april	11.00	Schrijfactie Amnesty International
maandag 29 april	11.00-13.00	Maandagmorgensoos
	13.00	Bridgen
woensdag 1 mei	10.00-12.00	Open Inloop

4. Bonhoeffer75



Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd in kamp Flossenburg. In de jaren daarvoor, die hij doorbracht in de gevangenis, schreef hij naast zijn brieven ook tien gedichten en een aantal gebeden. Deze gedichten en gebeden zijn de inspiratie voor het project 'Bonhoeffer75'.

Speciaal voor gemeenten is er een werkboek gemaakt om kennis te maken met de leef-en denkwereeld van Bonhoeffer met kerkliederen, schilderijen, persoonlijke poëzie maar ook veel verwerkingen voor gemeenten en groepen, reisexpositie, theatervoorstelling, popconcert enz. Wellicht ook iets om de komende tijd ook in de Willem mee aan de slag te gaan. Want de thema's van Bonhoeffer zijn met alle verschillen in omstandigheden nog steeds brandend actueel.

Op zaterdag 13 april a.s. wordt van 12.00 – 15.00 uur het werkboek gepresenteerd in de Grote of Barbarakerk in Culemborg door Gert-Jan Segers, fractievoorzitter CU in de Tweede Kamer. Nieuwe composities bij de gedichten en gebeden worden ten gehore gebracht en er is een podiumgesprek met o.a. Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, Saskia van Meggelen, preses van de synode van de PKN. Gert-Jan Segers, Edward van 't Slot, voorzitter Bonhoeffer Gezelschap en Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

En verder muziek, theater, eten, drinken en informatie. Het werkboek *Bonhoeffer75* kost 2 euro, 20 boekjes 30 euro. De toegang is vrij. Hoge hoed gaat rond. Voor wie meer wil weten liggen er enkele flyers achter in de kerk. Of neem contact op met ondergetekende.

André Fox, T: 020 6731335, M: afox@xs4all.nl

5. Nieuws over de toekomst van de kerk



Paasraam Willem de Zwijgerkerk, Kees Kuiler, 1931

Zoals we al met u deelden zijn we als klankbordgroep en kerkenraad informeel bij elkaar geweest om na te denken over onze visie op de toekomst van de Willem de Zwijgerkerk. Dat leidt nog niet meteen tot een voorstel om met u te delen. Maar er zijn wel een paar conclusies mogelijk.

Wij zien zeker mogelijkheden voor de voortgang van gemeenteleven in de kerk. We zijn ook gezamenlijk overtuigd van de kans die we hebben, omdat onze kerk zo natuurlijk midden in de wijk staat en dat er vanuit de kerk al vele contacten zijn met de omgeving. Tegelijkertijd zien we ook dat het lastig wordt als we alles op eigen kracht van de gemeente moeten doen. We gaan daarom onderzoeken hoe we de basis onder onze activiteiten kunnen verbreden. We zien daarvoor verschillende mogelijkheden. Daarbij denken we ook aan extra ondersteuning.

Tenslotte hebben we gekeken naar de beroepskrachten. Wanneer we weer iemand vast willen verbinden aan de gemeente, moet die passen bij de visie die we voor de toekomst van de gemeente ontwikkelen. Daarvoor hebben we al een indrukwekkende reeks kwaliteiten langsgelopen.

Natuurlijk bestaat die ideale kandidaat met al deze kwaliteiten niet. Maar toen we daarover samen nadachten, hielp dat mee om meer zicht te krijgen op onze eigen prioriteiten. Zo komen we stapsgewijs steeds dichterbij een voorstel. Zodra dat rijp is gaan we het graag met u bespreken.

ds. Roel Knijff

6. Van het pastoraat

Mw. Margreet van Apeldoorn groet iedereen hartelijk. Ze vindt het jammer dat ze niet meer in de kerk kan komen, maar is in gedachten met ons verbonden en wij met haar.

Wilt u ook bezoek ontvangen? Bel mij dan op 06 43 14 27 86 of stuur een email naar: hanna.vandorssen@gmail.com.

Hanna van Dorssen, pastor Willem de Zwijgerkerk

7. Beeldconcert op Goede Vrijdag



Op Goede Vrijdagmiddag spelen pianist Jan Marten de Vries en celliste Elianne Ardts *Kreuzweg* te midden van veertien nieuwe schilderijen van de traditionele kruisweg, de zo genoemde kruiswegstaties. Ook de zanggroep van de Willem verleent medewerking.

De luisteraars/kijkers lopen van statie naar statie. Bij elke statie klinkt de betreffende muziek. Deze muziek is geschreven door cantor Jan Marten de Vries, de schilderijen zijn van Auke de Vries en Ruth Taylor. Laatstgenoemde twee beeldend kunstenaars wonen en werken overigens in de wijk. Hun atelier staat aan de Cornelis Krusemanstraat.

De muziek is gematigd modern te noemen. Enkele Duitse koralen zijn erin verwerkt. Jan Marten heeft onlangs een cd opgenomen met de piano-vioolversie van *Kreuzweg* met de Finse violiste Kirsti Apajalahti. Met haar speelt hij dit stuk op een aantal plekken in

Nederland en België. In de Stille Week echter speelt hij de piano-celloversie met Elianne Ardts. Alle drie kennen elkaar van hun opleiding aan het Utrechts Conservatorium.

Auke de Vries en Ruth Taylor studeerden in 2011 af aan de Academie St. Joost te Breda. Na een wereldreis vestigden zij zich in Amsterdam-Zuid als freelancer. Van hieruit werken zij over de hele wereld.

Waar: Willem de Zwijgerkerk

Wanneer: Goede Vrijdagmiddag 19 april

Aanvang: 15:30 (duur ca. 1 uur en 15 minuten)

Toegang: vrij

NB. Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn er stoelen

8. Orgelconcert: Paas-suite van Olivier Messiaen

Zoals ieder jaar op Eerste Paasdag speelt organist Jo van Beusekom de Paas-suite van Olivier Messiaen. Het werkt heet 'Les Corps Glorieux'.

Het thema is de Opstanding, niet alleen van Jezus maar ook van onszelf in de Eeuwige Zaligheid.

Wanneer: Eerste Paasdag 21 april

Aanvang: 15.00 uur (duur ca. 50 minuten)

Toegang: vrij

9. Project Vrijheidsverhalen 2019

Al enkele jaren doet de Willem de Zwijgerkerk mee aan het project Vrijheidsverhalen. Ter voorbereiding van de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsviering op 5 mei. Het wordt uitgevoerd door een aantal samenwerkende organisaties uit onze wijk: Cordaan / Olympisch Kwartier, Stadsdorp Olympia, Combiwel Jongerenwerk en Buurtwerk, basisschool Elout en onze eigen kerk, met financiële steun van Stadsdeel Zuid.

Het doel is jongeren, maar ook volwassenen, stil te laten staan bij wat vrijheid inhoudt en hoe kostbaar die is. En bij mensen in de wijk verhalen op te halen over situaties waar vrijheid ver te zoeken was. Zo hopen we dat de herdenking en de viering levende gebeurtenissen worden en blijven.



Het Nationale Comité 4 en 5 mei stelt elk jaar een thema vast. Dit jaar: 75 jaar vrijheid en 100 jaar Algemeen Kiesrecht. We gaan daar vrij mee om en besteden nu ook aandacht aan het vrijheidsverlangen in Indië, kort na afloop van de 2^e Wereldoorlog. En aan het monument Indië-Nederland, zo prominent aanwezig in onze buurt.

We zochten naar buurtbewoners e.a. van wie we vermoedden dat ze een boeiend verhaal kunnen vertellen bij deze onderwerpen. En die door de kinderen van groep 8 van de Elout en de tieners van het jongerenwerk van Combiwel geïnterviewd willen worden. Dit jaar zijn daar ook weer enkele gemeenteleden van de Willem bij. Jan Gaasterland vertelde over de herdenkingssteen in de hal van de Willem met namen van leden van de Gereformeerde Kerken in Amsterdam-Zuid die tijdens de 2^e Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Annie Licht had ons daar vorig jaar op attent gemaakt. Janny Vlaanderen werd geïnterviewd over haar ervaringen in een Japans concentratiekamp in Indië.



Toen we met de kinderen een buurtwandeling maakten en we even stilstonden bij de plaquette in de hal, troffen we daar Annie Licht. Ze was weer bereid over haar

oorlogsbelevissen te vertellen. Deze verhalen en nog veel meer werden gebundeld in een boekje dat op 4 april tijdens de Vrijheidsmaaltijd in de kerk aangeboden zal worden aan de burgemeester, of iemand van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De burgemeester is namelijk ook geïnterviewd, door 4 kinderen. Daarom hebben we haar ook meteen uitgenodigd.

Op 4 mei zal een van de verhalen door een kind voorgelezen worden bij het monument aan de Amstelveenseweg, vlakbij de ingang van het Vondelpark.

Frans Schouwenaar

Een interview met Frans Schouwenaar kunt u vinden op de [site van de PKN](#)

10. Literatuurkring

Van augustus t/m april komen we de laatste donderdag van de maand (tenzij een incidentele wijziging) bij elkaar in de benedenzaal van de Willem de Zwijgerkerk en bespreken het boek dat we de maand daarvoor hebben uitgekozen.

Meer informatie? Neem dan contact op met Betsy van der Stoel, tel. 020-6161857.

11. Eettafel

De eettafels zijn deze maand gewijzigd in verband met Pasen.

In plaats van de reguliere eettafel op 4 april, vindt in de kerk een **Vrijheidsmaaltijd** plaats. De gasten van de Eettafel zijn daarbij van harte welkom. Zij kunnen zich gewoon opgeven bij Martin de Koning: 020 – 6715328.

Op Witte Donderdag 18 april is er **geen** Eettafel. Deze is verschoven naar **25 april** en begint om 17.45 uur. De maaltijd is vegetarisch en kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn. Opgeven bij Martin de Koning: 020 – 6715328.

12. Uit de buurt



Aandacht en ontmoeting staan centraal bij Vita Valerius in trefpunt Oud-Zuid (www.vitavalerius.nl), Valeriusstraat 180. Onder het genot van koffie of thee met een lekkernij is er volop gelegenheid om met buurtgenoten kennis te maken en/of te praten met vrijwilligers.

Daarnaast worden er op het gebied van gezondheid praktische thema's gepresenteerd door professionals uit de sector Zorg en Welzijn. Diverse onderwerpen komen wekelijks ter sprake. Denk aan de fysiotherapeut die tips kan geven bij bewegen of de verpleegkundig specialist die u bijpraat over pijnmedicatie.

Andere mogelijke onderwerpen zijn: hoe kom ik in contact met anderen, wat doet de thuiszorg, informatie over nalatenschap, wat kan helpen om isolement te voorkomen?

U bent welkom op woensdagen vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur. Om 11.00 uur start het informatief moment. Uiteraard is dit alles gratis en voor alle leeftijden!

Agenda voor april:

03-04 Thirza Snoek: *Wat doet de Mantelaar?*

10-04 Katja en Stefan wijkverpleegkundigen Buurtzorg: *Wat doet een thuiszorgorganisatie?*

17-04 Henny Luchies coördinator VITA Valerius: *Kletspot op tafel, in gesprek d.m.v. vragenkaartjes*

24-04 Frederike Teng anesthesioloog: *Uitleg over het verschil tussen sedatie en euthanasie*

01-05 Karine Klappe Odensehuis: *Wat is dementie?*