

# *Perspectief / Willem de Zwijgerkerk*

**Februari 2019**



## **Inhoud**

1. Van Kerst naar Pasen
  2. Activiteitenagenda
  3. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk
  4. Nieuwe kerkgebouwen in de vorige eeuw
  5. Gesprek over de toekomst
  6. Ontmoetingsdag Raad van Kerken
  7. Eettafel in februari
  8. Een diaconale Valentijns-Parade
  9. Doorstart MaandagMorgenSoos
  10. Het pastoraat
  11. Actie Kerkbalans 2019
  12. Opbrengst kerstactie 'Florakokjes'
  13. Wereldgebedsdag in Amsterdam, 1 maart 2019
-

## 1. Van Kerst naar Pasen

Met twee indrukwekkende diensten mochten we Kerst vieren. Sommigen dachten nog met weemoed terug aan de levende kerststal. Maar op andere wijze is de kerk tot leven gekomen. Met scholen vol kinderen, met musiceren, met woorden van hoop en bemoediging en met licht dat doorbreekt, hoe donker het ook kan zijn. Het was ontroerend mee te maken hoe velen vleugels kregen. Zo opgetild mochten we het nieuwe jaar beginnen. De periode tot de 40-dagentijd lezen we uit het boek Ester. Met vele vieringen, een leerhuis en met een heel bijzonder begin. In een gezamenlijke viering met de Oranje- en Thomaskerk werden we door Kees Posthumus en Henk Glabbeek het sprookje ingetrokken: een andere wereld met andere gewoonten, ander eten en andere muziek. We mochten er even van proeven. En tegelijkertijd bleek de worsteling tussen goed en kwaad pijnlijk herkenbaar; toen even actueel als nu.

Precies in de week voorafgaand aan die voorstelling werden velen in verwarring gebracht door de wijze waarop sommigen hun geloofsopvatting over afwijkende geaardheid naar buiten brachten. Het leek of zij namens de kerk spraken. Maar in onze gemeente en in heel Amsterdam zijn we het er als Protestantse gemeente over eens dat er geen afwijkende geaardheid bestaat. Voor God zijn we allen gelijk en daarom is iedereen zonder voorbehoud in de kerk welkom.

Het inspireerde tot de volgende voorbede, die deze zondag werd uitgesproken:

Zoals je niet kiest  
voor je familie of je herkomst  
zo ben je Joods.  
Ook al kies je er niet voor  
het kan je leven bepalen.

Zoals je niet kiest  
voor hoe je er uit ziet  
zo ben je wit of zwart. Ook al kies je er niet voor  
het zal je leven bepalen.

Zoals je niet kiest  
op wie je valt  
zo ben je lesbisch, homo-, bi-, trans- of interseksueel.  
Ook al kies je daar niet voor  
het is bepalend voor je leven.

Zoals niemand kan bepalen  
wat je gelooft  
bidden wij om geloof  
hoop die leeft  
en altijd gevoed wordt  
op leven in liefde;  
dat liefde richting geeft

aan wat we doen en laten  
-geen slachtoffer meer-  
mogen opstaan en leven  
in vrede.

ds. Roel Knijff

---

## 2. Activiteitenagenda

Alle activiteiten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij in de verwijzing (tussen haakjes) anders aangegeven.

zaterdag 2 februari	14.00 -16.00 uur	Ontmoetingsmiddag RvK A'dam ( <b>zie 6</b> )
maandag 4 februari	13.00 uur	Bridgen
dinsdag 5 februari	20.00 uur	Leerhuis Amsterdam-Zuid
woensdag 6 februari	10.00 -12.00 uur	Open Inloop
donderdag 7 februari	10.30 -11.30 uur	Kleine Bijbelkring
	17.45 uur	Eettafel ( <b>zie 7</b> )
maandag 11 februari	13.00 uur	Bridgen
woensdag 13 februari	10.00 -12.00 uur	Open Inloop
donderdag 14 februari	10.30 -11.30 uur	Kleine Bijbelkring
	18.00 -22.00 uur	Diaconale Valentijns-Parade ( <b>zie 8</b> )
maandag 18 februari	11.00 uur	MaandagMorgenSoos ( <b>zie 9</b> )
	13.00 uur	Bridgen
woensdag 20 februari	10.00 -12.00 uur	Open Inloop
donderdag 21 februari	10.30 -11.30 uur	Kleine Bijbelkring
	17.45 uur	Eettafel ( <b>zie 7</b> )
	20.00 uur	Kerkenraadsvergadering
maandag 25 februari	13.00 uur	Bridgen
woensdag 27 februari	10.00 -12.00 uur	Open Inloop
donderdag 28 februari	10.30 -11.30 uur	Kleine Bijbelkring
vrijdag 1 maart	15.00 uur	Wereldgebedsdag ( <b>zie 13</b> )
maandag 4 maart	11.00 uur	MaandagMorgenSoos ( <b>zie 9</b> )

---

## 3. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk

Aanvang dienst 10:00 uur

### Februari

- 3 Ester leesrooster. ds. André Fox
- 10 Ester leesrooster. ds. Rien Wattel
- 17 Ester leesrooster. ds. Arnoldien van Berge.  
Dienst van Schrift en Tafel, mmv de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries.  
*Bij aanvang van deze dienst kunt u een bijdrage voor de voedselbank inleveren.*

- 24 Ester leesrooster. ds. Roel Knijff.  
*Schrijfactie Amnesty International.*

### Maart

- 3 ds. Cor Ofman  
10 1<sup>e</sup> zondag in de 40 dagentijd. ds. Petra Barnard.  
17 2<sup>e</sup> zondag in de 40 dagentijd. ds. Roel Knijff.  
Dienst van Schrift en Tafel.  
*Bij aanvang van deze dienst kunt u een bijdrage voor de voedselbank inleveren.*  
24 3<sup>e</sup> zondag in de 40 dagentijd. ds. Carel van der Meij.  
31 4<sup>e</sup> zondag in de 40 dagentijd. drs. Hanna van Dorsen.
- 

## 4. Nieuwe kerkgebouwen in de vorige eeuw

De Willem de Zwijgerkerk was niet de enige nieuwbouwkerk in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De gemeente Amsterdam had op 1 januari 1921 enige randgemeenten geannexeerd: Buiksloot, Watergraafsmeer en Sloten. Daar werd volop gebouwd, ook nieuwe kerken. Dominee Marinus de Vrijer en zijn vrouw brachten niet alleen geld bij elkaar voor de Willem de Zwijgerkerk, maar hielpen ook bij de inzamelingen van de Elthetokerk in Oost en de Jerusalemkerk in West. Samen met zijn vriend ds. Piet le Roy van de Petruskerk in Sloterdijk werd een grootse Drie-Kerken-Bazaar in het Vondelpark begin november 1927 opgezet.



Op de foto rechts onze dominee Marinus de Vrijer; links dominee Piet le Roy.

Het werd een succes. De commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Antonie Roëll, en de antirevolutionaire burgemeester van Amsterdam, Willem de Vlugt,

stelden zich - als erevoorzitters - achter de actie. Er werd dertigduizend gulden opgebracht. Tot de gulle gevers behoorde koningin Wilhelmina.

De inwijding van de Elthetokerk (Kramatweg hoek Javaplantsoen) vond plaats in 1929; in 1992 werd deze kerk gesloopt. Ook de Jerusalemkerk (James Cookstraat hoek Jan Mayenstraat) werd in 1929 ingewijd. Jantzen, de ontwerper van deze monumentale kerk, liet zich inspireren door de Unity Temple in Oak Park, Illinois, ontworpen door Frank Lloyd Wright. De ontwerper van de Willem de Zwijgerkerk, Cornelis Kruijswijk, liet zich dichterbij huis inspireren, door de Amsterdamse School.

Bron: *Stad zonder tempel, de man die de Jerusalemkerk bouwde, dominee Piet le Roy*; door Peter Janzen, Ons Amsterdam nov./dec. 2018.

Jan Gaasterland

---

## **5. Gesprek over de toekomst**

Van verschillende kanten wordt in de gemeente de vraag gesteld of we al iets verder komen met een visie op de toekomst van de kerk. We zijn daar hard mee bezig. Voor de jaarwisseling is er vooral gekeken naar de wijze waarop alles nu gaat en wat iedereen daarover denkt. Tijdens gesprekken en op het spreekuur heb ik van velen mogen horen wat hun idee is, als zij denken aan de toekomst van de Willem de Zwijgerkerk.

De verleiding is groot nu al een samenvatting met u te delen van alles wat voorbij kwam. Maar we hebben in de kerkenraad afgesproken dat we eerst wat orde willen aanbrengen in de mogelijkheden. Vervolgens willen we onderzoeken welke van de gedachten voldoende realistisch zijn. En tenslotte willen we bedenken hoe we ze zo kunnen presenteren dat daarover een zinvol gesprek mogelijk is. Het volgende Perspectief hopen we u te informeren over de wijze waarop dat gaat gebeuren.

ds. Roel Knijff

---

## **6. Ontmoetingsdag Raad van Kerken**

# Ontmoetingsmiddag

## Raad van Kerken Amsterdam

voor leden van lidkerken en andere belangstellenden

Op 2 februari kunt u tijdens de ‘Ontmoetingsdag van de PKA’ met elkaar van gedachten wisselen over de vraag: wat is in deze tijd de rol en betekenis van onze geloofsgemeenschappen in en voor Amsterdam?

Laat u daarbij prikkelen door ‘twittertheoloog’ Alain Verheij, schrijver theologisch boek van het jaar 2017-2018, lid Theologisch Elftal dagblad Trouw.

- Daarna gesprek in groepen
- Muzikale bijdrage
- Liturgische afsluiting
- Informele ontmoeting

**Plaats:** Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 A (lift aanwezig)

**Tijd:** 2 februari 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Aanmelden en nadere informatie: [raadvankerkenamsterdam@gmail.com](mailto:raadvankerkenamsterdam@gmail.com)

---

## 7. Eettafel

Op 7 en 21 februari is er weer Eettafel. De maaltijd begint om 17.45 uur en kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn. De 2e donderdag van de maand, de 21e, eten we vegetarisch. Aanmelden bij Martin de Koning: 020-6715328.

---

## 8. Een diaconale Valentijns-parade



De Protestantse Diaconie heet u graag welkom bij de Algemene Diaconale vergadering op **donderdag 14 februari** 2019. Het is de vierde keer dat de Diaconie deze inspiratiebijeenkomst organiseert voor alle Samaritanen met hart voor de stad. Maak kennis met stadgenoten en laat u inspireren op deze diaconale parade met muziek, dans, beeldende kunst, theater, poëzie, film en gesprek.

**Datum:** donderdag 14 februari 2019

**Tijd:** 18.00 uur maaltijd, 19.30 uur inloop; 20.00 tot 22.00 uur programma

**Locatie:** Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam

**Voor wie?** Diakenen van alle Amsterdamse kerken en andere belangstellenden.

**Dresscode:** Valentijn editie dus veel rood, roze, hartjes etc. Leef je uit

**Heeft u vragen?** Stuur dan een mail naar [info@diaconie.org](mailto:info@diaconie.org)

### **Programma**

Net als bij theaterfestival De Parade bestaat het programma uit verschillende onderdelen waar u op de avond zelf een keuze uit kunt maken. De onderdelen vinden plaats in de verschillende ruimtes van de Corvershof en in de Hoftuin. Ontmoet andere Samaritanen en laat u inspireren met muziek, dans, beeldende kunst, theater, poëzie, film en gesprek.

De enige voorstelling waar u zich voor op dient te geven is: Koningin van de Voedselbank.

### **Koningin van de Voedselbank**

Lenie neemt afscheid van de voedselbank en Joop is eindelijk uit de schuldsanering. Na jaren op een houtje bijten neemt hij nu het stokje over van onze Lenie. Dat moet natuurlijk gevierd worden met vrienden, familie en cliënten van de voedselbank. Dat doen ze met een diner, de beste koks toveren een heerlijk buffet. Ook jij bent van harte uitgenodigd! Terwijl je samen de bus met de spullen uitlaadt, helpt koken, aan de lange tafel schuift en een heerlijke maaltijd eet, spelen de verhalen zich om je heen af. Feest je mee?

Let op: voor dit onderdeel is plaats voor 55 personen. U kunt zich opgeven voor dit onderdeel via <https://diaconie.us11.list-manage.com/subscribe?u=68aba9c6849d006591d635ba3&id=abfa15c3ec>.

Kies daarbij voor de optie 'Ik wil graag naar de voorstelling Koningin van de Voedselbank inclusief diner om 18.00 uur'.

---

## **9. Doorstart MaandagMorgenSoos**

“Waarom stopt de MaandagMorgenSoos eigenlijk als jij minder voor de kerk werkt?” Tijdens de kerstlunch kwamen Corry en Laila, vrijwilligers op de maandagochtend, met deze vraag.

“Nou ja, omdat ik dacht: wie zet het anders voort?” was mijn antwoord.

Nou, deze twee dames dus. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. We passen het idee wel iets aan: eens in de twee weken in plaats van elke week, we



starten een uurtje later (11 uur) en de lunch wordt wat eenvoudiger, maar nog steeds erg lekker.



Dus noteert u de volgende data in uw agenda voor een MaandagMorgenSoos met een heerlijk bakkie en een lunch met buurt- en kerkgenoten. Iedere keer om 11 uur in de Willem natuurlijk. Corry en Laila kijken ernaar uit u (weer) te zien.

18 feb --- 4, 18, mrt --- 1, 15, 29 april --- 13, 27 mei --- 17 juni (let op, 3 weken ertussen i.v.m. Pinksteren) --- 1 juli

Dorien Keus





## 10. Het pastoraat

In het afgelopen half jaar ben ik bij een heel aantal van onze gemeenteleden op bezoek geweest. Zo leer ik de mensen van de Willem steeds beter kennen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel adressen waar ik nog niet op bezoek ben geweest.

Als u bezoek op prijs stelt kunt u mij bellen of een mailtje sturen. Mijn telefoonnummer is: 06 43 14 27 86.

Mailen kan naar: [hanna.vandorssen@gmail.com](mailto:hanna.vandorssen@gmail.com).

U kunt het ook doorgeven aan iemand van de Pastorale Commissie: Marijke Bilderbeek, Marijke van Wijngaarden, Annie Licht, Stans Friele en Joost Heijmeijer.

Ik voel mij na het eerste half jaar al aardig thuis in de Willem en heel gastvrij ontvangen. Dank daarvoor!

Hanna van Dorssen

---

## 11. Actie Kerkbalans 2019



Als wijkkerk kunnen we van betekenis zijn in de stad, in de buurt, voor elkaar. De kerk krijgt geen subsidie en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van onze leden, zoals jij, zoals u. We zijn actief op allerlei gebied. Eind januari valt bij al onze leden de brief van Actie Kerkbalans op de deurmat. Je financiële bijdrage is heel welkom. Het motto is: Geef voor je Kerk. Sinds dit jaar kan dat ook online via "Mijn PKA". Samen zorgen we voor een vitale kerk – doe je mee?

Meer info op <https://www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans/>

---

## 12. Opbrengst kerstactie Florakokjes

Tijdens de Kerstnachtdienst zamelden we geld in voor de Stichting Florakokjes in Amsterdam-Noord: <http://www.flora-kokjes.nl/>

Florakokjes is een initiatief van Esmeralda Jongmans voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar uit Floradorp, onderdeel van de Bloemenbuurt in Amsterdam Noord.

Veel gezinnen met kinderen in Amsterdam Noord leven onder de grens van het minimuminkomen en / of van een bijstandsuitkering. Tijdens de Florakokjes dag leren kinderen met minimale producten een gezonde maaltijd te bereiden, wat ze weer kunnen overbrengen op hun ouders.

Daarnaast biedt de Florakokjes creativiteit, cultuur in de vorm van o.a. musea bezoeken, sport en spel en sociale vaardigheden.

Door de uitstapjes naar bv Artis, kinderboerderij en musea kunnen de kinderen dingen ervaren die normaal niet voor hen zijn weggelegd en ze kunnen vakantie-ervaring opdoen door mee te doen met Noorderpark buurtcamping.

Met veel dank aan u kunnen we melden dat deze collecte ruim 460 Euro heeft opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt naar de stichting.

De reactie van Esmeralda was: "Wij zijn u zo dankbaar. Mogen wij een keer u komen bedanken?"

De diaconale werkgroep zal hierover contact met haar opnemen.

---

## 13. Wereldgebedsdag in Amsterdam, 1 maart 2019



Ieder jaar komt hij terug, een vaste dag, de eerste vrijdag in maart. Dan wordt er over de hele wereld gebeden, zoals christenvrouwen uit een afgesproken land dat hebben voorgesteld. Dit jaar komt de liturgie uit Slovenië, met als titel: "Welkom, God nodigt je uit." We doen, van oudsher al, van harte mee in dit gebed, ook hier in Amsterdam. Die dag organiseren we ons gebed op een aantal plaatsen door de stad heen en op verschillende tijden. Op die manier delen we die ene dag in die wereldwijde keten van gebed en verbreken die niet.

In Zuid is de bijeenkomst in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, om 15.00u. Voor de overige plaatsen kunt u terecht op de website van de Wereldgebedsdag. Als u thuis de liturgie wilt meebidden kunt u een boekje opvragen bij mw. I. Tol, Wannepad 17, tel. 0630417984.

---