

# Perspectief / Willem de Zwijgerkerk

Juni 2019



## Inhoud

1. Vernieuwing Willem de Zwijgerkerk
2. Dienstenrooster
3. Activiteiten in de kerk
4. Vergeet u Kerkbalans niet?
5. Augustus-uitje naar Dierenpark
6. MaandagMorgenSoos
7. Cantatedienst
8. Eettafel in de zomer
9. Van het Pastoraat
  - Huiskring geloof en bezinning
  - Ouderenmiddag 6 juni
10. Uit de buurt
  - Walking Football
  - Vita Valerius
  - Muzikale fietsroute 'Waterland – Kerkenland'

---

## 1. Vernieuwing Willem de Zwijgerkerk



Zondag 19 mei jl. kwamen we na de viering samen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van onze gemeente. Veel gemeenteleden bleven om te horen wat de klankbordgroep en de kerkenraad met elkaar hebben besproken en afgewogen.

We werden eerst mee teruggenomen naar het besluit vorig jaar om een interim predikant te vragen om met ons te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het werd een grondig onderzoek in samenspraak met vele betrokkenen.

Het voorstel dat nu wordt aangeboden staat op drie poten: de kerkelijke gemeente; een diaconaal centrum en een leefgemeenschap in en om de kerk. Dat laatste idee was het meest verrassend en daarover waren ook veel vragen; hoe komt zo'n community eruit te zien en is dat wel kansrijk?

We beseffen dat ondersteuning nodig is voor alle drie de dragende delen; de kerkelijke gemeente verlangt zorg en vernieuwing. De stedelijke diaconie willen we structureel betrekken bij onze diaconale inzet. En voor de leefgemeenschap denken we aan een kwartiermaker.

Over het geheel genomen werd het idee welwillend ontvangen. We inventariseerden vervolgens tips en adviezen. De kerkenraad gaat met alle opmerkingen het voorstel opnieuw tegen het licht houden. Na samenspraak met de gemeente kunnen we het daarna voorleggen aan de stedelijke kerkenraad.

Wordt vervolgd.

ds. Roel Knijff

---

## 2. Dienstenrooster

De diensten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

### Juni

- 2 7<sup>e</sup> zondag van Pasen / *Exaudi*, ds. Fulco de Vries Bouwstra
- 9 Pinksteren / 50<sup>e</sup> Paasdag, ds. Evert-Jan de Weijer en ds. Roel Knijff, **gezamenlijk met Oranjekerk in de Thomaskerk, 10.30 uur**  
*NB om 15.00 uur is er in de Willem weer een Cantatedienst met ds. Niek Scholten, Paulien Kostense, Bach Ensemble Amsterdam (zie 7)*
- 16 Drieëenheid / *Trinitatis*, ds. Arnoldien van Berge, dienst van Schrift en Tafel, mmv de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries  
*u kunt op deze dag een bijdrage voor de voedselbank inleveren*
- 23 1<sup>e</sup> zondag na *Trinitatis*, ds. Cor Ofman
- 30 2<sup>e</sup> zondag na *Trinitatis*, ds. Roel Knijff

### Juli

- 7 3<sup>e</sup> zondag na *Trinitatis*, ds. Anne-Meta Kobes
- 14 4<sup>e</sup> zondag na *Trinitatis*, drs. Diane Vonk

---

## 3. Activiteiten in de kerk

woensdag 5 juni	10.00 - 12.00 uur	Open Inloop
donderdag 6 juni	10.30 uur	Kleine Bijbelkring
	14.00 uur	Ouderenmiddag (zie 9)
	17.45 uur	Eettafel (zie 8)
maandag 10 juni	13.00 uur	Bridgen
woensdag 12 juni	10.00 - 12.00 uur	Open Inloop
donderdag 13 juni	10.30 - 11.30 uur	Kleine Bijbelkring
zondag 16 juni	10.00 uur	<i>Inzameling voor Voedselbank</i>
maandag 17 juni	13.00 uur	Bridgen
woensdag 19 juni	10.00 - 12.00 uur	Open Inloop
donderdag 20 juni	10.30 - 11.30 uur	Kleine Bijbelkring
	17.45 uur	N.B. geen eettafel (zie 8)
maandag 24 juni	13.00 uur	Bridgen
woensdag 26 juni	10.00 - 12.00 uur	Open Inloop
	19.30 uur	Vergadering diaconale werkgroep
donderdag 27 juni	10.30 - 11.30 uur	Kleine Bijbelkring
zondag 30 juni	11.30 uur	Gemeenteberaad

---

## 4. Vergeet u Kerkbalans niet?



Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen werken al sinds 1973 samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt namelijk geen subsidie. Niet alleen onderhoud van het gebouw, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Een paar maanden geleden kregen de meesten van u een oproep van de Protestantse Kerk Amsterdam voor Kerkbalans in de brievenbus. Alle meelevers, alle zich herinneraars, alle opgewekten, alle spontanen, alle gevers van toen: dank, dank, dank!

Voor wie nog niet betaalde: misschien heeft u deze brief niet ontvangen, of vergat u het door de drukte; misschien was u de Kerkbalansbrief kwijt, dubde u nog over het bedrag, dubde u nog over die hele kerk, had u sowieso niet de luxe erover te dubben, bijvoorbeeld omdat uw huishoudbudget het niet toestond. Of, misschien was het kwartje nog niet gevallen dat het om uw kerk gaat.

Wilt u, die de actie Kerkbalans in eerste instantie aan zich voorbij liet gaan, er toch nog een keer aan denken? Ga er even voor zitten, en dan: beslissen. NU, bijvoorbeeld.

U kunt uw bijdrage storten op NL90 RABO 0373 7414 72  
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inzake Kerkbalans

Op de site van de PKA kunt u alles over Kerkbalans nog eens nalezen:  
<https://www.protestantsamsterdam.nl/?s=kerkbalans>

Gerrit Visser, penningmeester Willem de Zwijgerkerk

---

## 5. Augustus-uitje Dierenpark Amersfoort



U kunt zich nu al opgeven voor het jaarlijkse uitje met buurt- en kerkmensen van **22 augustus**. Dit jaar is een half jubileumjaar, want het is de 5e maal dat we dit doen na de vaak gememoreerde uitjes die Jan Gerbscheid organiseerde.

We vertrekken om **10.00 uur** vanuit de Willem de Zwijgerkerk, waar vanaf **09.30 uur** inloop met koffie is. Met de Groen-Grijze-Bus rijden we naar Dierenpark Amersfoort. Daar worden we ontvangen met koffie/ thee en gebak.

Dan gaan we een poosje op pad in de tuin. Om ca. **13.00 uur** is er een lunch in het restaurant waar we een eigen plekje krijgen met de groep. Daarna is er genoeg tijd om verder de dierentuin in te gaan.

**Terugkomst** bij de kerk: **17.00 - 17.30 uur**. Zoals gebruikelijk proberen we via kleinere wegen terug te rijden naar de kerk.

*NB - Dit jaar is er geen maaltijd erna!*

**Kosten:** 50 euro. Voor wie dit bedrag teveel is en toch mee wil, kan dat ons laten weten. Dan overleggen we met Rommert, de penningmeester van onze diaconie.

### **Contactpersonen voor vragen en aanmelden:**

Stans Friele: 06 - 16632039  
Michelle Radix: 06 - 11013040

---

## 6. MaandagMorgenSoos

Op maandag 27 mei was de laatste MaandagMorgenSoos. Nadat ik minder ging werken in januari, hebben vrijwilligers Corry en Mohamed dit initiatief verder opgepakt. Elke twee

weken was de kerk open voor koffie (vaak met zelfgebakken taart van Corry) en soep. De vaste gasten genoten daar altijd erg van, net als de mensen die verder kwamen binnenvallen.

Omdat Ad op vakantie gaat en er geen vervanging voor hem is, hebben we besloten de laatste twee edities van de MaandagMorgenSoos (17 juni en 1 juli) te laten vervallen.

Corry en Mohamed: Dank voor jullie inspanningen!

Dorien Keus

---

## **7. Cantatedienst**



**Willem de Zwijgerkerk**  
**Cantate Dienst**

**Händel**  
**The Ways of Zion do mourn**

zondag 9 juni  
15.00u

**Bach Ensemble**  
**Amsterdam**  
**o.l.v. Paulien Kostense**

**Olympiaweg 14**

---

## 8. Eettafel in de zomer

Tijdens de laatste eettafel van het winterseizoen, op 16 mei, hebben we afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Sommige van hen hebben vele jaren een bijdrage geleverd aan de voortgang van de eettafel. We zijn hen dan ook heel dankbaar voor hun inzet. Janny Wattel, Marijke van Wijngaarden, Marian Hessel, die jarenlang de coördinatrice was, Mary Ten Brink, Ina Feitsma en Fred Bakker. Al eerder namen we afscheid van Dick Kruse, die ons veel te vroeg ontviel. Ook namen we afscheid van enkele deelnemers, die inmiddels naar buiten de stad zijn verhuisd.

Toch was het ook een feestelijke bijeenkomst in een heel gezellige sfeer. Marian en Marijke hadden nog eens hun beste beentje voorgezet en heerlijk gekookt.

Gelukkig blijven Marian en Fred ook na de zomer bij de eettafel betrokken. Ook Martin de Koning, onze penningmeester, blijft op zijn post. Waar we heel blij om zijn.

Dit voorjaar reageerde een bedrijf op de Zuidas op een advertentie bij de Vrijwilligers Centrale, waarin we een oproep deden voor koks. Dit bedrijf, [ASM Maritime](#), is actief in de scheepvaartsector en heeft zijn hoofdkantoor op de Zuidas. In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, bieden zij hun medewerkers de gelegenheid om zich in te zetten voor maatschappelijke doelen.

In maart hebben al enkele medewerkers voor onze eettafel gekookt om een indruk te krijgen van wat dat inhoudt. Dat is hun goed bevallen en we hebben met hen kunnen afspreken dat zij 1x per 4 weken voor ons zullen koken. Dat willen ze ook gedurende de zomer doen. En dat betekent dat de eettafel ook in de zomer doorgaat. Niet 1x per 2, maar **1x per 4 weken**.

**Data:** donderdag 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 29 augustus en 26 september.

**Aanvang:** 17.45 uur.

Vanaf **10 oktober** begint dan het winterseizoen en dan zal er weer **1x per 2** weken een eettafel zijn.

Vanaf **6 juni** zijn de kosten voor deelname 4 Euro per keer. Er is plek voor nieuwe deelnemers!

**Aanmelden** kan, ook in de zomer, bij Martin de Koning. Tel. 020-6715328

Frans Schouwenaar, diaconale werkgroep

---

## 9. Van het Pastoraat

- **Huiskring geloof en bezinning**

Op de 'Huiskring' wordt elke keer een onderwerp besproken dat te maken heeft met geloof en bezinning; van iconen-kijken tot het lezen van een Bijbeltekst. De bijeenkomsten vinden plaats bij Yvone Reijers thuis en begint om 10.30 uur.

Interesse? Meer informatie bij Hanna van Dorssen, [hanna.vandorssen@gmail.com](mailto:hanna.vandorssen@gmail.com), T: 06 43 14 27 86

- **Ouderenmiddag 6 juni**

Op donderdag 6 juni bent u van harte welkom in de kerk op de ouderenmiddag. Inloop vanaf **14.00 uur** met koffie en thee en iets lekkers. Van **15.00 - 15.30 uur** vertelt Jan Gaasterland over de geschiedenis van de Willem de Zwijgerkerk. Daarna is er nog voldoende tijd voor ontmoeting met een hapje en een drankje.

Komt u ook? De organisatie is in handen van de pastorale commissie.

Meer informatie bij Hanna van Dorssen, 06 43 14 27 86, [hanna.vandorssen@gmail.com](mailto:hanna.vandorssen@gmail.com)

---

## 10. Uit de buurt

- **Walking Football – 15 juni**

Voetballen? Ik? Op mijn leeftijd? Dat kan ik toch niet meer? Misschien toch wel...



Voetbalvereniging Swift nodigt u uit om mee te doen aan een potje voetbal op zaterdag 15 juni om 9.00 uur. Ondanks uw leeftijd. Het is zogenaamd *walking football* (lopend voetbal) waarbij spelers van 55 jaar en ouder zonder te rennen proberen de bal in het andere doel te krijgen. De rollator mag ook meedoen.



In 2013 is *walking football* in Nederland geïntroduceerd, door de Vriendenloterij, het Nationaal Ouderenfonds en de Eredivisie CV. Dat gebeurde onder de naam *OldStars*. Het werd enthousiast ontvangen door zowel de aanbieders als de eerste deelnemers. De KNVB haakte aan bij het project om meer verenigingen te enthousiasmeren voor deze voetbalvorm.

Met *OldStars walking football* wordt voetbal ingezet als middel om mensen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten binnen in de context en de infrastructuur van de vereniging. Dit is vertaald in vier kernwaarden van *walking football*: laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en zelfredzaamheid.

Op 15 juni staan de deuren van AVV Swift vanaf 9 uur open voor alle voetballiefhebbers. Er worden wedstrijden gespeeld door de jeugd samen met hun ouders. Maar er zijn ook demonstraties van *walking football* om iedereen daar kennis mee te laten maken. Koffie en thee worden gratis geserveerd om het sociale karakter van deze dag te ondersteunen.

Meer informatie bij Anton Bouter, 06-54333929, [bouteranton@gmail.com](mailto:bouteranton@gmail.com).

Zie ook: <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-wk-wandelvoetbal-brengt-het-belang-van-het-samen-bewegen-voor-ouderen-onder-de-aandacht~b8b78db7/>

Dorien Keus

- **Vita Valerius**



Bent u geïnteresseerd in medische en praktische thema's die uw gezondheid kunnen beïnvloeden? VITA Valerius is het trefpunt in Oud-Zuid voor mensen die

gezondheidsklachten ervaren en waar professionals, uit de sector Zorg en Welzijn, advies en informatie geven over allerlei onderwerpen.

Ook tijdens de zomervakantie bent u op iedere woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur van harte welkom aan de Valeriusstraat 180 voor ontmoeting met buurtgenoten en/ of vrijwilligers en gratis praktische informatie op het gebied van gezondheid en welzijn.

De toegang is gratis. Wilt u om 12.15 uur gezellig blijven lunchen? Dat kan. Wij vragen daarvoor een bijdrage van €2,50.

### **Programma juni**

05 juni: in gesprek met de geestelijk verzorger

12 juni: open inloop, u kunt zelf onderwerpen inbrengen

19 juni: informatie over de nieuwe donorwet door de Nederlandse Transplantatie Stichting.

19 juni: Palliatief Spreekuur.

U kunt dan met verpleegkundig specialist Margriet in gesprek over uw specifieke situatie. Hiervoor kunt u van tevoren een afspraak maken via telefoonnummer 020 - 679 07 97)

26 juni: informatie over niet aangeboren hersenletsel door Reade

### **Meer informatie over Vita Valerius**

Hennie Luchies: 020- 679 07 97

info@vitavalerius.nl

[www.vitavalerius.nl](http://www.vitavalerius.nl)

- **Muzikale fietsroute 'Waterland – Kerkenland'**



Na afloop van de lezing van dominee Samuel Wells een paar weken geleden, kwam ik Nyckele Sap tegen die onlangs is verhuisd naar Zunderdorp. We maakten een praatje en hij vertelde over een activiteit in Waterland. Ik ben zo vrij geweest om het in deze nieuwsbrief op te nemen. Met dank aan Nyckele!

Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dorpen en één stadje met een roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter weten te behouden. De eeuwenoude

kerktorens zijn nog altijd de vaste oriëntatiepunten. Het is de achtertuin van Amsterdam met veel vrij liggende fietspaden.

Dit jaar organiseert Commissie Kerk en Cultuur Waterland voor de 24<sup>e</sup> keer de fietsroute 'Waterland – Kerkenland'. Fietsend van kerkje naar kerkje wordt u getraakteerd op muzikale intermezzo's. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot zigeunermuziek en van chansons tot brass-music. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands.

Er zijn twee routes (beide ongeveer 18 km lang):

1. De Zuidroute: de tocht op **22 en 23 juni** gaat langs de kerken van **Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot**.

2. De Noordroute, op **29 en 30 juni**, fietsen we langs de kerkjes van **Zuiderwoude, Uitdam, de R.K. Kerk van Monnickendam** en dit jaar **ook de Grote Kerk van Monnickendam**.

U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, **13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur** begint in iedere kerk langs de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd.

Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50. Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. Ook als u maar 1 of 2 concertjes wilt bezoeken dient u € 7,50 te betalen. Dat is noodzakelijk om dit evenement in stand te houden.

Meer informatie: <https://www.waterland-kerkenland.nl/site/>

Janneke Donkerlo

---