

# Perspectief – Willem de Zwijgerkerk

**23 – 31 maart 2020**



## Inhoud

1. [Van de redactie](#)
2. [Gebed om kracht en zegen](#)
3. [Street art in Parijs](#)
4. [Kijken naar wat WEL kan](#)
5. [Waar kan ik hulp vragen en vinden](#)
6. **Van het Pastoraat**
  - [6a. Pastorale commissie](#)
  - [6b. Telefonische pastorale praatpaal](#)
7. [Van de kerkenraad](#)
8. **Collecten**
  - [8a. Collecten in Coronatijd](#)
  - [8b. Collecten voor zondag 29 maart](#)
9. [The survival of the kindest](#)
10. ['We gaan een poosje niet naar de kerk'](#)

Redactie: Gerrit Visser

Opmaak: Janneke Donkerlo

---

## 1. Van de redactie

Deze extra uitgave van onze wijkbrief Perspectief is een allegaartje van tekst. Bedoeld voor het allegaartje van kerkmensen dat we zijn, 's zondags tijdens de viering en daarna bij thee en koffie in de glaszaal. We missen elkaar, want de kerk is even dicht. Even? We moeten zien. In ieder geval voor een heel aantal weken. Daarom een aantal weken wekelijks Perspectief. Digitaal en op papier. Niet keurig gerangschikt, daar hebben we weinig gelegenheid voor. Trouwens, zelf zijn we toch ook niet keurig gerangschikt. Al helemaal niet in deze virus-tijd. Van buiten niet en van binnen niet, het is een onrustige boel.

Als u mee wilt schrijven, heel graag. Het is schrijven voor elkaar. En anders is het lezen voor elkaar. Net zoals bij bidden blijft lezen ergens tussen ons hangen. Het verbindt. Schrijf zelf iets, of geef iets te lezen. Een gedachte, een verhaal, een gebed, een gedicht, een bericht, een redenering, een raadgeving, een Witz. Het is de aloude methode om bij gedwongen sociale isolering de wederzijdse levendigheid erin te houden. Een Decamerone. Graag uw naam erbij, maar ongenoemd mag ook.

Ons adres is: [redactie@willemdeszijgerkerk.nl](mailto:redactie@willemdeszijgerkerk.nl). Voor handgeschreven en getypte kopij (komt nog voor en komt er nu weer in!) is de brievenbus beschikbaar. Deze hangt bij het hek aan de ingang van de kerk.

Perspectief zelf zorgt ook voor zakelijke berichtgeving, tips en links betreffende kerk, onze buurt, professionele en vrijwillige behulpzaamheid en praktisch advies.

Lectori Saludem!

---

## 2. Gebed om kracht en zegen



God van genezing en hoop, in Jezus ontmoet u ons op de plek waar wij zijn, in onze verwarring, angst of pijn.

Wees met degenen in onze stad die zijn getroffen door het nieuwe virus, met iedereen die kwetsbaar is en met allen die zich bedreigd voelen.

Zegen iedereen die, professioneel of vrijwillig, verantwoordelijkheid neemt om voor anderen klaar te staan.

Laat in deze tijd van wereldwijde bezorgdheid uw heilige Geest het beste in ons naar boven halen - verre zij het slechtste.

Maak ons meer bewust van hoe afhankelijk we zijn van elkaar, en van de kracht die ontstaat als we samen één zijn in U.

Dat bidden wij door Jezus, onze gewonde genezer.

Amen

---

### **3. Street art in Parijs**



© Bea Stoker-Klein - *Street art* ergens in Parijs

---

## 4. Kijken naar wat WEL kan

In het kabinet is minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: 'Als minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet te veel te beperken! In onze geïndividualiseerde samenleving zijn de kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van naastenliefde en maatschappelijke hulp.' Juist daarom moeten we nu als kerken kijken naar wat nog wel kan.

### **Samenwerken, juist nu!**

Graag wil ik een beroep op allen doen om juist nu als gemeenten elkaar op te zoeken en bij te staan. Niet alle gemeenten hebben dezelfde mogelijkheden. We hebben elkaar daarom nu juist meer dan ook nodig. Dat geldt voor alle kerkenwerk, maar misschien wel het meest voor de diensten.

De Goede Week en het Paasfeest komen er aan. We moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat ook dan nog geen normale diensten zullen plaatsvinden. Een dringend beroep daarom vanuit de classis: zie ook en juist in de Goede Week naar elkaar om! Als gemeente met veel mogelijkheden, neem contact op met een buurgemeente die misschien minder mogelijkheden heeft. En omgekeerd: aarzel niet om de burens te benaderen.

© □ Classispredikant ds. Peter Verhoeff in een recente brief aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland.

Redactie

---

## 5. Waar kan ik hulp vragen en vinden?

Er zijn in deze tijd gelukkig veel organisaties die hulp aanbieden. De belangrijkste:



## Voor Elkaar in Amsterdam

- **Voor elkaar in Amsterdam**

De Amsterdamse organisaties voor sociaal werk zijn een initiatief gestart Voor elkaar in Amsterdam. Deze organisatie coördineert en zet de hulpvragen door naar alle organisaties in de buurt.

- Amsterdammers kunnen bellen voor praktische hulp en een luisterend oor.
- Amsterdammers kunnen zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Het algemene telefoonnummer is **020-7670031**.

Woont u in Zuid? Kijk dan op de website [Voor elkaar in Zuid](#), of bel: **020-6794441**.

## • Het Burennetwerk



Het Burennetwerk – oorspronkelijk een initiatief van de Diaconie, nu een zelfstandige organisatie – heeft in de afgelopen dagen ontzettend veel hulp van o.a. studenten aangeboden gekregen. Die hulp willen ze graag aan mensen in de wijken aanbieden. Het Burennetwerk kan mensen met een hulpvraag gratis koppelen aan 'goede burenen' in hun postcodegebied. Kijk voor meer informatie en contact op de website van [Het Burennetwerk](#) of bel tel. **020-6239771**.

## • De Rode Kruis Hulplijn



De Rode Kruis Hulplijn kun je bellen voor een luisterend oor wat betreft zorgen omtrent Corona en advies hierover. Ook wordt advies en steun geboden voor mensen in thuisisolatie. Kijk op voor informatie op de website [De Rode Kruis-hulplijn](#), of bel: **070-4455888**.

## • Stichting Senioren Student



Stichting Senioren Student matcht studenten die willen helpen aan ouderen in de buurt die een helpende hand nodig hebben. Denk aan het ophalen van medicatie tot het schrijven van een

brief naar elkaar. Voor meer informatie over de stichting en hoe zij zorgvuldig de veiligheid bewaken van ouderen op de website [Stichting Senioren Student](#).

- **OLVG Corona-app**

De OLVG corona-app is een hulpmiddel om na te gaan of je mogelijk het virus hebt. Meer hierover is te vinden op deze [website](#).

- **Maatregelen in Zuid**

Voor maatregelen van het stadsdeel i.v.m. het coronavirus kijk op: [Maatregelen in Stadsdeel Zuid](#).

**Hoed u voor misbruik!**

Jammer genoeg zijn er naast heel veel goedwillende mensen nu ook weer personen die van de situatie gebruik maken om anderen te benadelen. Wees dus alert op vreemden die hun diensten aanbieden. Laat hen niet binnen!!! Laat staan dat u hen uw pinpas en pincode meegeeft. Niet doen!!! Zie ook dit bericht van de [ANBO](#).

Als u niet goed geholpen wordt, kunt u ook mij bellen: **06 - 81 28 30 76**

Frans Schouwenaar, Diaconale werkgroep

## **6. Van het pastoraat**

### **6a. Pastorale commissie**

Onze pastor Hanna van Dorssen is ziek. Die laatste kerkdienst ging nog net, maar daarna was het echt over. Misschien gaat het nog even duren. We wensen je sterkte, Hanna, en goed herstel. Wees weer gauw in ons midden.

Intussen is Stans Friele van de pastorale commissie contactpersoon voor vragen en meldingen; telefoonnummer **06 - 16 36 20 39**. Zij heeft antwoorden, kan verwijzen en verbinding leggen tussen mensen die mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. Juist in deze harde tijden blijken mensen zacht en aandachtig voor elkaar te kunnen worden. Er groeit zomaar een pastoraal netwerk tegen de isolering in, of beter gezegd, om de voorgeschreven isolering heen. Kunnen we iets als 'telefoondienst' opzetten tegen nu meer dan gewoonlijk dreigende eenzaamheid? Volgende week hoort u daar meer over.

-----

### **6b. Telefonische pastorale praatpaal**

Omdat alles anders is vanwege het Corona-virus en omdat onze pastor Hanna van Dorssen alleen op dinsdag en donderdag voor de Willem de Zwijgerkerk werkt en omdat we elkaar niet in levende lijve kunnen ontmoeten, heb ik het volgende bedacht: zolang ik zelf niet ziek

ben kunnen we elkaar spreken via de telefoon. Dus mocht u even willen praten over iets dat nu moeilijk voor u is, dan nodig ik u hierbij hartelijk uit om mij te bellen, want ik ben beschikbaar als ‘telefonische pastorale praatpaal’.



Zolang er geen kerkdiensten zijn zal ik **maandag- en woensdag- en vrijdagochtend** van **11.00 - 12.30** uur thuis zijn om eventuele telefoontjes te beantwoorden en met u te praten: **020 - 6764387**.

Mocht ik toch onverhoopt niet thuis zijn, spreekt u dan een bericht in via de voice-mail en noem duidelijk uw naam en telefoonnummer. Dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Ds. Arnoldien van Berge, emeritus predikant en gemeentelid van de Willem de Zwijgerkerk,

---

## 7. Van de kerkenraad

Tot 1 juni dus, vernamen we net van de regering. Zo had er ook wel 'Van de regering' boven dit stukje kunnen staan, een vreemde en nare primeur in ons wijkblad Perspectief. Geen Pasen en Pinksteren in de Willem en geen Hemelvaart van de Heer in het Beatrixpark. De voortschrijdende ontkerkelijking is er niks bij. Maar ook geen Mattheuspassie 2020 voor de ontkerkelijkten. Alles gaat behoorlijk mis. En de week gaat z'n eerste dag missen. En wij op die dag elkaar. 't Is maar dat het ergens goed voor is. En vergeleken (maar je moet niet vergelijken) bij de erge en verdrietige menselijke ellende die deze pandemie op alle gebied veroorzaakt, is een poosje kerksluiting echt wel te doen.

Of? Nu is er voor de tijd van vandaag tot 1 juni, van tegen het einde van de 40-dagentijd en door de Goede Week naar de Paasdag en de vijftig vreugdedagen naar Pinksteren, van de werkelijkheid van de rode wijn naar de schijn van de zoete wijn, toch een zondags kerkenpad dat we wèl gaan kunnen: bij de Thomas- en Oranjekerk, onze regioburen. De deuren zijn daar vanwege de regering ook gesloten, maar de liturgie houden ze, met voorganger, organist en zanger(es), middels on-line uitzending (streaming) open voor ieder. Ga naar de burens, ze zijn ervoor, dankjewel!

Voor de zondagse kerkdienst, en misschien ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, ga naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), of direct naar [Oranjekerk](#) (alleen horen) of [Thomaskerk](#) (horen en zien). Of de Willem zelf ook moet gaan streamen? Met zulke burens?

Maar als je nou geen computer/laptop/i-pad hebt? De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheid om onze kerk op gezette tijden open te stellen als ruimte voor het branden van een kaars,



stilte, stiltemuziek, meditatie. Volgende week hopen we daar meer over te kunnen vertellen. Met serieuze inachtneming van de gestelde regels zouden we voor enkelingen de gelegenheid kunnen scheppen in de vertrouwde omgeving te delen in de sfeer van deze bijzonderste tijd van het kerkelijk jaar.

Tot slot: een tv is er eigenlijk altijd wel. De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Namens de kerkenraad, Gerrit Visser

---

## 8. Collecten



### 8a. Collecten in Coronatijd

Onze zondagse collecten zijn een liturgisch gebaar, net zoals de zegen aan het einde van de viering. Dat het niet een wat prozaïsch tussenelement betreft, vind je uitgedrukt in de benaming van dit onderdeel van de viering: dienst van gaven en gebeden.

Nu ook de liturgie als het ware in quarantaine is, missen we dit gebaar. De zegen gaat nog wel on-line, maar de collecte niet. In penningmeestertaal heet dat: we missen de zondagse inkomsten. De wijkdiaconie heeft zo minder te delen, de wijkkerk heeft zo minder op te bouwen. En de grote PKN, waaraan periodiek een bijzondere collecte afgedragen wordt door de kerken, komt tekort voor haar projecten.

Terug naar het liturgische gebaar: zullen we het door deze tijd heen helpen? Hoe vaak hielp de liturgie ons, nu helpen wij de liturgie. Maak er gewoon gewoonte van op zondagochtend je gaven over te maken via internetbankieren. Onder vermelding van het collectedoel. En laat dat dan geen eenzame actie zijn, het is nog steeds het gemeenschappelijke gebaar. Anderen om je heen doen het vanmorgen ook. Denk erbij aan 'vroeger', toen je in de liturgie verzameld zat. Dat verkwikt.

Al zijn en blijven het alleen de ouderling- en diaken-penningmeesters met hun geheimhouding die op de kerkelijke bankrekening kunnen zien, deze betrekkelijke doorbreking van de anonimiteit van de gaven zou ervan kunnen weerhouden op deze wijze mee te doen. Meedoen kan ook onmogelijk zijn voor degenen die niet kunnen internetbankieren. Kunt u er voor uzelf iets op verzinnen? Kunt u ons helpen met uw creatief idee? Volgende week in Perspectief? Dan maken wij in iedere wekelijkse wijkbrief in een



apart kader de collectedoelen van de volgende zondag, en de bankrekeningnummers van wijkdiaconie en wijkkerk Willem de Zwijger.

Ideeën graag naar de redactie: [redactie@willemdewijgerkerk.nl](mailto:redactie@willemdewijgerkerk.nl).

U kunt ook contact opnemen met een van de onderstaande Willem-penningmeesters.

Rommert Steenbeek, penningmeester wijkdiaconie  
[rommertsteenbeek@planet.nl](mailto:rommertsteenbeek@planet.nl)

Gerrit Visser, penningmeester wijkkerk  
[grit.49@outlook.com](mailto:grit.49@outlook.com) / **06 - 30 32 24 43**

-----

## **8b. Collecten voor zondag 29 maart**

- **Eerste collecte: wijkdiaconie** (Willem de Zwijgerkerk),

NL77 INGB 0008 082 226 t.n.v. diaconie Willem de Zwijgerkerk, o.v.v. collecte 29 maart

- **Tweede collecte: landelijke collecte 'Straatmeisjes in Ghana'**

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Geef straatmeisjes een nieuwe kans!

NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam

---

## **9. The survival of the kindest**

Als een mens een keer griep doormaakt kan dat een schok zijn voor het immuunsysteem. Sommige schokken zijn misschien te groot, maar de meeste maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt het of de wereld de griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze nodig en werkt aan zijn eigen immuunsysteem.

Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblijven. De luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempauze en knapt op. We kunnen nadenken over of we vaker thuis kunnen werken en de natuur een beetje sparen.

### **Alles met alles verbonden**

We denken soms zo in landsgrenzen, geloofsgrenzen, hokjes en soorten, goed en kwaad, maar deze griepgolf doet daar niet aan mee. In de natuur bestaan deze grenzen namelijk niet. Alles is met alles verbonden. We zijn één grote familie. We kunnen allemaal geraakt worden en we

hebben saamhorigheid en solidariteit nodig als onze weerstand beproeft wordt.

We zijn zo'n enorme consumptieve wereld geworden, maar deze griepgolf vraagt ons om even te stoppen, de boodschappentas thuis laten, zelf thuis blijven, even niet van hot naar her reizen. Even ZIJN in plaats van DOEN. De voorraden die we hebben aanspreken, en al het rennen en vliegen en consumeren even laten kalmeren. We leven in een 24-uurs-maatschappij, nu is het een aantal weken of maanden tijd om tot stilstand te komen. We hebben weer lege dagen op de kalender, we kunnen thuis zijn met onszelf. We voelen weer hoe het is om dagen gewoon samen een gezin te zijn. Met elkaar de tijd beleven.

### **Het wonder ontdekken**

Veel van onze relaties spelen zich deels - of geheel - af in een digitale dimensie. Nu we elkaar niet mogen aanraken en niet mogen knuffelen kunnen we weer ontdekken hoe waardevol werkelijk fysiek contact is. Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms ontdek je het wonder van iets pas wanneer je het even kwijt bent.

Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is een moment om onze mee-verander-spielen weer eens flink te trainen. Ook kunnen we ontdekken dat onze acties invloed hebben op de mensen om ons heen. We zijn van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg voor elkaar en onszelf even iets ontzeggen om voor de zwakkeren zorg te dragen. *The Survival of the Kindest!*

Dus laten we geen schuldigen zoeken, geen complotten bedenken, maar de uitdagingen die op ons afkomen aangaan met zoveel mogelijk medemenselijkheid en zorgzaamheid.

© Psycholoog F. Morelli, Italië

Ina Feitsma

---

## **10. 'We gaan een poosje niet naar de kerk'**

Vroeger, thuis, in onze middelgrote provinciestad, gingen we 's zondags twee keer naar de kerk. 's Morgens met vader, 's middags om 17.00 uur met moeder. Vader ging altijd naar onze wijkkerk, dat hoorde zo, hij was daar graag correct in. Moeder zwierf. Alleen met Kerst en Pasen gingen we met z'n allen. Dan was er voor thuis een tante of buurvrouw geregeld om op de kleine te passen. Er was altijd wel een kleine in ons grote gezin. Een oppas- of kindernevendienst had je niet.

Met vader was het officieel. Je wist niet wat dat was, maar je voelde het. Je kreeg je zondagse kleren aan en de kam ging door ons haar. Onderweg naar de kerk groetten de mannen elkaar met het even lichten van hun hoed. De ochtendkerk was ook altijd voller. Vader sloeg nooit over. Moeder kamde ons niet, onze kleding zat 's middags alweer wat gekreukeld en bovenal, je wist nooit waar het nu weer naartoe ging. Soms gingen we vroeger weg, dan weer later, hing af van de afstand. En we rommelden onderweg ook meer.

Met de aan kinderen eigen aannemelijkheid voegden wij ons in het verschil tussen vader en moeder. Tegen de tijd dat er iets van besef doordrong, vroeg je er niet meer naar, je voelde het wel aan: het was moeder fysiek onmogelijk te luisteren naar dominee's naar wie ze niet

luisteren kon. Die kerken omzeilden we dus.

Op een keer zei ze onderweg tegen ons: 'We gaan een poosje niet naar de kerk'. Dat was schokkend, maar aannemelijk. We gingen dus een poosje de deur wel uit, maar niet naar een kerk. Hoe we dat dan aan pappa moesten zeggen? Dat we God geloofd hadden in de natuur! Dat heeft wat spanning gegeven tussen mijn ouders, dacht ik, maar niet lang.

Moeder stierf te vroeg, vader werd heel oud. Op het laatst woonde hij in een christelijk verzorgingstehuis. Daar lieten ze, tegen de vergetelheid en dementie, erg vaak psalmen en gezangen horen. Op een keer zei hij tegen me: 'je kunt er ook teveel van krijgen'. Dat was schokkend, maar aannemelijk, voelde ineens het kind van toen in me.

Gerrit Visser

[Terug naar boven](#)

---